

## **Kerstboodschap 2020**

*Door burgemeester Ahmed Marcouch*

Arnhem, 25 december 2020

Lieve Arnhemmers,

Ik heb behoefte u zo te noemen,  
nu corona onze kerst zó op zijn kop zet -  
het verbaast mij soms dat de bomen hun kale takken onverstoorbaar  
omhoog blijven steken  
en onze ondernemers de straten prachtig blijven verlichten.

Terwijl wij onze relaties met nieuwe waardering bezien  
en wij gezondheid tot grootste schat verheffen,  
blijven onze huizen onverstoorbaar op hun plaats,  
de brievenbussen als altijd keurig in gelid.  
Dit jaar met talloos veel pakjes en talloos veel kerstkaarten,  
geschreven voor wie wij missen.

En daartussen de rouwkaarten.

Dit is wat ons te doen staat deze kerst  
– elkaars levens beschermen.  
Door bij elkaar uit de buurt te blijven.  
Raar, maar zó waar.

Op school hield ik al van het grote kerstverhaal.  
De engelen die eenvoudige herders kozen voor de grote boodschap.  
Herders vonden het kerstkind in de simpele stal.

De wijzen kwamen ook,  
geleid door de stralende ster.

Lieve Arnhemmers,  
Kerst is het feest dat eenvoud waardeert en armoede verzacht,  
achter de vrolijke kerstmannen en stralende lichtjes.

Met kerst leeft de kunst van geven,  
aan mensen die geliefden verloren,  
in financiële nood kwamen en dakloos werden.  
Kerst is spitsuur voor de helpers met een grote H,  
van voedselbank tot pleeggezin.

Laten wij de helpers helpen.  
Voor deze Kerst met een grote K.

Ik wens u mooie feestdagen in goede gezondheid.